

Uitvinden

Uitvinder anno nu

Alles wat ik zelf verzin,
is al een keer verzonnen.
Alles wat ik zelf bedenk,
is al een keer bedacht.

Alles wat ik uitvind,
is al eerder uitgevonden.
Alles wat ik denk,
is al door anderen gedacht.

De boekdrukkunst, het buskruit en het wiel,
mijn laptop, onze auto, jouw mobiel.
De prachtigste verhalen en gedichten,
stillevens, aquarellen, vergezichten.
Gedachten over schuld en over spijt,
ideeën over ruimte, licht en tijd.

Ik ben best vindingrijk.
Veel vindingrijker dan ik dacht.
Ik vind voortdurend dingen uit
waar niemand meer op wacht,
omdat ze al bestaan.
Het werk is al gedaan.

Ik ben geen Einstein, dat is overdreven.
Ik had alleen wat eerder moeten leven.



De uitvinding van het jaar

'Kijk eens, pap,' roept Alessia. 'Nieuwe winterlaarzen! Mama heeft donkerbruine, met bontrandjes van namaakbont. En paarse pumps.'

Papa is minder enthousiast. 'Nog meer schoenen, de hele gang staat vol! Toen ik laatst de trap af kwam, brak ik er bijna mijn nek over.'

'Dat is schromelijk overdreven, Dennis,' zegt mama, terwijl ze haar schoenendozen op tafel zet.

'Ik overdrijf niet. Jullie overdrijven. Als jullie zo doorgaan, moeten we verhuizen.'

Alessia merkt dat mama geïrriteerd raakt.

'Nu overdrijf je echt, Dennis,' zegt ze. 'Verhuizen vanwege een paar winterlaarzen, kom op zeg!'

'Ik meen het,' moppert papa. 'De gang is vol, de kasten staan vol, het hele huis is vol.'

Dit wordt ruzie, denkt Alessia. Ze pakt haar schoenendoos en sluipt naar boven.

Mama heeft gelijk, papa overdrijft. Wie gaat er nu verhuizen vanwege een paar winterlaarzen?

Maar papa heeft ook gelijk. De hele gang staat vol schoenen en dat is soms best irritant. Bij Simone hebben ze een speciale schoenenkast in de gang.

'Alessia, eten!' klinkt papa's stem van beneden.

Alessia holt de trap af. Op de derde tree van onderen staat de doos met mama's nieuwe bontlaarzen.

Opeens krijgt ze een supergoed idee...

Als de afwasmachine is ingeruimd, gaat papa op de bank in de televisiegids zitten bladeren. Hij is nog

steeds in een slechte bui, dat is duidelijk te merken. Hij blijft na een ruzie altijd veel langer prikkelbaar dan mama.

Alessia gaat naast hem zitten.

'Ik heb een ideetje,' zegt ze.

Papa kijkt op uit de televisiegids. 'Waarover?'

'Over onze winterlaarzen.'

Papa zucht. 'Moet dat nou echt?'

Alessia aarzelt. Misschien vindt papa het helemaal geen goed idee. Misschien wordt hij er alleen nog maar chagrijniger van.

Maar papa vindt het een fantastisch idee! Hij gaat er nog datzelfde weekend mee aan de slag. Hij zaagt, hij schaaft, hij timmert, hij schroeft...

Als hij klaar is, zegt hij trots: 'Hier gaan we patent op aanvragen, Alessia. Voor iedereen die met een of meer vrouwen in een huis woont, is dit de uitvinding van het jaar!'

Bette Westera

